

Att arrangera ett mästerskap under en pandemi



Vi i MAI (Malmö Allmänna Idrottsförening) hade äran att stå som värd för den seniora upplagan av ISM i friidrott i år. Senast tävlingen arrangerades av oss var 2016. MAI har en lång tradition som arrangör av barnlopp, motionslopp och arenatävlingar på alla nivåer. Genom vår erfarenhet har vi byggt upp en stor kompetens inom organisationen. Fast i år sattes vi verkligen på prov...

Text & foto: Johan Färemo



Att arrangera ett mästerskap kräver noggranna förberedelser, stort engagemang och ett gott samarbete mellan alla involverade samarbetspartner. Men det kanske allra viktigaste är att mobilisera en kår av ideella funktionärer, arrangemangets hjältar.

Den främsta ambitionen som mästerskapsvärd är förstas att erbjuda de aktiva och deras ledare bästa tänkbara förutsättningar för att de fullt ut ska kunna fokusera på sin egen prestation. Vi vill erbjuda en trygg, säker, varm och positiv atmosfär, uppblandat med det allvar och den tävlingsnerv som alltid ska finnas på yttersta elitnivå.

Pandemin skapade verkligen utmaningar för oss. Normalt sett pågår förberedelserna under flera månader i förväg, för att sen övergå till detaljpla-

↑ Johan Färemo är en Springläsare som skickade in text till Springs vinjett Insänt. Det kan du också göra om du vill sprida information om något inspirerande inom löpningens värld..

→ Varvning på Athleticums 200 meters bana.

”
VI BLEV FÖRSTÅS ÄNDÅ OERHÖRT GLADA OCH TAGGADE NÄR VI ÄNTLIGEN FICK KLARTECKEN ATT FÅ KÖRA ISM

nering under de sista veckorna fram till tävlingsstart. Denna gång visste vi inte ens om ISM skulle kunna bli av när det bara var två månader kvar.

Svenska Friidrottsförbundet och vi behövde helt enkelt invänta besked från Folkhälsomyndigheten ända in i det sista. Helt naturligt ändrades även restriktionerna i takt med hur coronasituationen utvecklade sig. Främst kanske runt möjligheten att ta in publik. Från ett tänkt antal på 300, ner till 50 för att till slut landa på noll. Alltså ett helt publikfritt arrangemang. Fast vi blev förstas ändå oerhört glada och taggade när vi äntligen fick klartecken att få köra ISM. Vi behövde dock i princip göra om och justera allt förberedande arbete under de sista skälvande dagarna för att vara redo att välkomna de aktiva till vår friidrotts-hall Athleticum i Malmö.

Med dessa förutsättningar behövde vi tänka nytt, fast självklart med en fortsatt ambition om att göra även detta mästerskap till en riktigt positiv upplevelse för alla. Säkerheten var givetvis vår högsta prioritet. För att skapa så mycket distans som möjligt så utökades tävlingen med en halvdag plus att tidsprogrammet förlängdes under lördagen. Det blev väldigt uppskattat, särskilt bland löparna eftersom det innebar max en final per dag. För att minimera trängsel skedde avprickningen online via EasyRecord. Det var första gången detta användes i skarpt läge och det gav mersmak. Systemet fungerade mycket bra, bortsett från viss överbelastning under kortare perioder. Så "onlineavprickning" är nog här för att stanna. Vidare fick deltagarna endast vara i arenan under sitt eget tävlande. Vi hade funktionärer som hämtade från calling i en angränsande hall och sedan lotsades de aktiva in på plats via en särskild ingång.

När publik saknades så lade vi extra krut på att skapa inramning på andra sätt. Vi satsade hårt på att ha gott om funktionärer på plats. Totalt var det drygt 150 hjältar som ställde upp helt



ideellt för att mästerskapet skulle fungera på bästa tänkbara sätt. Vår funktionärskår är i ett generationsskifte och vi har glädjande nog många nya förmågor på väg in. Vi strävar förstås efter att alla våra volontärer ska uppfattas som glada och smajlande, men samtidigt uppträda neutralt gentemot de tävlande. För att alla skulle känna sig trygga i sina roller erbjöd vi en heldagsutbildning i form av ett webinarium via Svenska Friidrottsförbundet och Ola Josefsson. Drygt 30 av våra funktionärer deltog och det blev en oerhört värdefull gnuggning inför mästerskapet.

Vi mixade därefter funktionärsteam utefter tidigare vana, dock alltid med en erfaren grenledare som ytterst ansvarig. Vi valde även att lyfta in många yngre ungdomar som fick chans att komma nära sina idoler, bland annat som korgansvariga (för överdragskläderna) innan startskott. Att se glädjen i deras ögon var obetalbart! Det kändes även som om idrottsstjärnorna på plats uppskattade funktionärsmixen. Vi hoppas det i alla fall.

Sedan hade vi förstås tydliga regler för alla funktionärer, stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Bättre safe than sorry var melodin. Det gjorde att vi i år behövde ha extra många resurser som kunde ringas in med kort varsel i händelse av frånvaro. Lyckligtvis behövde vi inte nyttja det. Snarare tvärtom. Det var flera funktionärer som hade tecknat sig för en eller två dagar men som under tävlingens gång frågade vår tävlingsledare Annika Hovang om de fick komma in en dag till. Det engagemanget är guld värt och kan lyfta en hel förening!

För att skapa feeling i Athleticum anlätade vi David Fridell och Andreas Thornell som speakers och musikansvariga. Deras kunskande, engagemang och professionalism lyste starkt och skapade en härlig stämning under hela helgen. Att ISM livesändes via Friidrottskanalen gav välförtjänt tyngd till tävlingen och uppskattade av många eftersom årets arrangemang inte kunde följas på plats.

→ Robin Jacobsson, Ullevi FK, på väg upp för att passera ribban i stavhoppfinalen.

↘ Start- och måltornet under SM-helgen.

Självklart ser vi fram emot när vi får välkomna publik igen. Men faktum är att den närhet som nu möjliggjordes mellan tävlande ledare och funktionärer också hade sina fördelar. Inget ont som inte har något gott med sig, skulle man kunna säga.

En annan utmaning vi ställdes inför var hanteringen av den nya skoregeln. Fast med bra support från förbundet och med god hjälp av ett digitalt formulär för de aktiva så löstes även det på ett smidigt sätt.

Att arrangera arenatävlingar och/eller motionslopp handlar dock inte bara om idrott. Det är också ett stort ekonomiskt åtagande. Publikbortfallet och den stora osvisheten om ISM ens skulle bli av gjorde att vi inte kunde locka till oss sponsorer i den omfattning som vi hade behövt. Tack vare stöttning via Malmö Stad kunde vi ändå landa på plus minus noll. Vi är oerhört tacksamma för det, liksom för det goda samarbetet vi har med Malmö Stads evenemangsenhet och med Svenska Friidrottsförbundet.

Vi ser ljusst på framtiden.

Att anordna en ungdomstävling handlar om att fostra och att lära ut. Mästerskap handlar främst om att erbjuda bästa möjliga miljö för de aktivas toppprestationer. Motionslopp handlar mer om att sätta rörelseglädje, upplevelse och umgänge i fokus. Alla tre är viktiga för folkhälsan, men alla tre har helt olika förutsättningar sett till genomförande. Vi i MAI är övertygade om att alla föreningar med ambitioner behöver få kontinuitet i sina arrangemang, det vill säga att vi ges möjlighet att få arrangera återkommande. Bara därigenom kan kompetens och kvalitet säkerställas. Att vi redan har fått förnyat förtroende som värd för ISM 2023 känns därför fantastiskt roligt!

Vi är också glada för det ökade intresset för samverkan inom skånsk friidrott. Vi kan göra mycket för varandra, inte minst genom att stötta varandra med funktionärshjälp för att tillsammans skapa förstklassiga arrangemang i framtiden. ☺

”
**ATT SE
GLÄDJEN I
DERAS
ÖGON VAR
OBETALBART!
DET KÄNDES
ÄVEN SOM
OM IDROTTS-
STJÄRNORNA
PÅ PLATS
UPPSKATTADE
FUNKTIO-
NÄRSMIXEN.
VI HOPPAS
DET I ALLA
FALL**

